

Vragen en antwoorden

Vraag 1: Als er aan jou wordt gevraagd: wie is jouw Heer (*ar-Rabb*)?

Antwoord: Zeg dan: mijn Heer is Allaah.

Vraag 2: En wat betekent *ar-Rabb*?

Antwoord: Zeg: al-Maalik (de Bezitter), Degene Die recht heeft om aanbeden te worden. En de definitie van het woord *Allaah* is: 'Degene die het alleenrecht heeft aanbeden te worden door de gehele schepping.'

11

Vraag 3: Als er aan jou wordt gevraagd: hoe ken jij jouw Heer?

Antwoord: Zeg dan: ik ken Hem middels Zijn tekenen en schepping. En tot Zijn tekenen behoren: de nacht, de dag, de zon en de maan. En tot Zijn schepping behoren: de hemelen en aarde, en alles wat zich daartussen bevindt.

Het bewijs hiervoor is Zijn - de Meest Verhevene - uitspraak:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ
الَّيْلَ اللَّيْلَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾

“Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep en Zich daarna boven Zijn Troon verhief (istawa) (op een manier die bij Zijn Majesteitelijkheid past). Hij zorgt ervoor dat de nacht als een bedekking voor de dag is, en dat deze (de dag en de nacht) elkaar snel opvolgen.”

Tot aan Zijn uitspraak:

“Gezegend is Allaah, de Heer van de ‘alamien

(mensheid, djinn en alles wat bestaat).”

[soerah A'raaf (7): 54]

Vraag 4: Als er aan jou wordt gevraagd: waarvoor heeft Hij jou geschapen?

Antwoord: Zeg dan: om Hem alléén te aanbidden, zonder een deelgenoot aan Hem toe te kennen. En Hem te gehoorzamen middels het volgen van Zijn bevelen en het laten van wat Hij heeft verboden. Zoals Allaah, de Meest Verhevene, zegt:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

**“En Ik (Allaah) schiep de djinn en de mensheid
enkel om Mij (alléén) te aanbidden.”**

[soerah adh-Dhaariyah (51): 56]

12

En zoals Hij, de Meest Verhevene, zei:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

“En aanbid Allaah (alléén) en ken geen deelgenoten aan Hem toe.”

[soerah an-Nisaa (4): 36]

En *shirk* is de grootste zonde waarmee men ongehoorzaam is aan Allaah. Zoals de Meest Verhevene zegt:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ﴾

**“Voorzeker, wie deelgenoten aan Allaah toeschrijft,
Allaah heeft het paradijs voor hem verboden,
en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn.”**

[soerah al-Maa-idah (5): 72]

En *shirk* houdt in dat men een gelijke stelt aan Allaah, die hij aanroept, op hooft of die hij vreest. Of waarop hij vertrouwt of waarnaar hij verlangt naast Allaah. En andere vormen van aanbidding.

Aanbidding is een alomvattend begrip voor alles waarvan Allaah houdt en waarmee Hij tevreden is aan zowel uitspraken als innerlijke en uiterlijke daden. En hiertoe behoren de smeekbeden. En Allaah, de Meest Verhevene, zegt:

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

**“En de moskeeën zijn voor Allaah (alléén),
dus roep niemand anders naast Allaah aan.”**

[soerah al-Djinn (72): 18]

En het bewijs dat het aanroepen van iemand of iets anders dan Allaah ongelooft is, is zoals de Meest Verhevene zegt:

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾

13

**“En wie naast Allaah een andere god aanroept (of aanbidt),
waarvoor hij geen bewijs heeft. Voorzeker, zijn afrekening is bij
zijn Heer. Hij laat de ongelovigen zeker niet slagen.”**

[soerah al-Moe'minoen (23): 117]

Dit is omdat de smeekbeden tot de meest grootse vorm van aanbidding behoren zoals de Meest Verhevene zegt:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

**“En jullie Heer zei: Roep Mij (alléén) aan, Ik zal (jullie aanroeping)
verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij
te aanbidden (dat wil zeggen: wie Mij niet aanroept en niet in Mijn
Eenheid gelooft) zullen absoluut vernederd de hel binnengaan.”**

[soerah Ghaafir (40): 60]