

Een blik op het karakter van
de edele Boodschapper ﷺ

Titel: Een blik op het karakter van de edele Boodschapper 🕌

Auteur: Shaykh 'Abdoel-Mohsin al-'Abbaad

Nederlandse vertaling door: Team Ibn Baaz Bookstore

Vertaling nagekeken door: Mohammed ibn Khalifa el Hadiyen

Oorspronkelijke titel: *Min akhlaaq ar-Rasoel al-Kariem*

Eerste druk, dhoel-qa'ada 1443/juni 2022

© 2022 Ibn Baaz Bookstore

Alle rechten wereldwijd voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag herdrukt, gereproduceerd of gebruikt worden in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of andere manieren die bekend zijn of later uitgevonden zullen worden waaronder kopiëren en opnemen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de copyrighthouder.

Uitgegeven door:

Ibn Baaz Bookstore

www.ibnbaazbookstore.nl

email: info@ibnbaaz.com

Opmerkingen

Ibn Baaz Bookstore draagt de grootst mogelijke zorg om de lezer een kwalitatieve en goede vertaling aan te bieden. Desondanks blijft dit mensenwerk en kunnen er foutjes tussendoor glijpen. Als je een (taal)fout opmerkt dan zouden wij het waarderen als je dit doorgeeft aan redactie@ibnbaaz.com zodat deze in toekomstige uitgaves gecorrigeerd kan worden. Baarak Allaahoe fiekoem.

De Qor'aanverzen zijn geen exacte vertalingen maar slechts interpretaties van de betekenissen. Het is onmogelijk om de literaire diepgang en brede betekenis van de Qor'aan in een andere taal dan de oorspronkelijke tot uitdrukking te brengen.

Inhoud

Inhoud.....	5
Voorwoord.....	7
Deel 1: De enorme noodzaak die bestond om hem ﷺ als boodschapper te zenden.....	11
Deel 2: Een aantal veelvoorkomende ziekten van het hart die heersten in de periode voordat hij gezonden werd. En hoe hij deze (ziekten) genas.	13
Deel 3: Allaah ﷻ koos Zijn profeet ﷺ.....	22
Het bezwaar dat de polytheïsten hadden op Allaahs keuze voor hem ﷺ als boodschapper	25
Deel 4: De zegening van Allaah ﷻ aan de djinn en mensheid, door hem ﷺ te zenden als een boodschapper	31
Deel 5: Voorafgaande aan zijn profeetschap.....	38
Deel 6: De manieren van de Boodschapper van Allaah ﷻ	48
1: De getuigenis van Khadijah ﷺ	50
2: De getuigenis van de ongelovigen van de Qoraysh toen zij de <i>Ka'bah</i> aan het bouwen (renoveren) waren	50
3: De getuigenis van de ongelovigen van Qoraysh betreft zijn ﷺ eerlijkheid	51
4: De getuigenis van aboe Djahl betreft zijn eerlijkheid	51
5: De getuigenis van aboe Soefyan tegenover Heraclius, de koning van Romeinen, betreft de eerlijkheid en loyaliteit van de Boodschapper van Allaah ﷻ.....	52
6: De getuigenis van as-Saa-ib al Makhzoemie, dat hij (de Profeet ﷺ) goede omgangsvormen en zachtheid bezat, voordat hij een profeet werd.....	55
7: De getuigenis van Abdoellah bin Salam ﷺ betreft zijn ﷺ eerlijkheid	56
8: De getuigenis van Mikraz bin Hafs bin al Ahnaf dat hij ﷺ zich altijd, in elke fase van zijn leven, aan zijn woord hield	56
Deel 7: Zijn ﷺ karakter in de Qor'aan.....	58
Deel 8: Zijn ﷺ karaktereigenschappen zoals deze omschreven staan in zijn <i>soennah</i> en in de uitspraken van zijn metgezellen ﷺ.....	63
Deel 9: Een gedetailleerde uitleg van een aantal van zijn ﷺ eigenschappen	67

1: Zijn ﷻ gulheid en vriendelijkheid	67
2: Zijn nederigheid en zijn betrokkenheid bij de mensen.....	71
3: Zijn ﷻ barmhartigheid tegenover zijn volk en de zachtaardigheid en genegenheid voor hen	76
4: Zijn ﷻ vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid	80
5: Zijn ﷻ oprechte advies in het oproepen naar de religie van Allaah ﷻ.....	82
6: Zijn kracht en moed.....	86
Deel 10: Het recht dat hij ﷻ heeft op zijn gemeenschap en het recht dat zijn gemeenschap heeft op hem	89
Verklarende woordenlijst.....	95
Bijlage: Toelichting gebruikte Arabische symbolen.....	99

Voorwoord

Alle lof is aan Allaah ﷻ. We prijzen Hem met een uitgebreide, mooie en gezegende prijzing. Op de manier waar onze Heer ﷻ van houdt en tevreden mee is. We prijzen Hem en we kunnen het aantal prijzingen dat Hij verdient, niet tellen. Hij zond Zijn profeet Mohammed ﷺ met leiding en de religie van de waarheid, opdat deze zal overwinnen over alle religies. Hij was tevreden met de islam als zijn religie en Hij maakte de Qor'aan zijn karakter. Hij schonk hem edele karaktereigenschappen en daarna prijsde Hij hem door te zeggen:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

“En voorzeker, jij bevindt je op een hoogstaand karakter.”

[soerah Al-qalam (68): 4]

Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah ﷻ alleen, zonder deelgenoten. Aan Hem behoort de schepping en het bevel. In Zijn hand bevindt zich al het goede en Hij is tot alles in staat. Hij geeft aan wie Hij wil vanuit Zijn gunst en Hij verhindert wie Hij wil vanuit Zijn volledige rechtvaardigheid. Hij verdeelde onder de mensen hun kwaliteiten, zoals Hij onder hen de voorzieningen verdeelde. En Hij maakte het deel van de voorzieningen van *al-Moestafa* ﷺ voldoende. Maar zijn karakter maakte Hij perfect en het meest volledig van alle karakters.

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾

**“Dat is de gunst van Allaah die Hij schenkt aan wie Hij wil.
En aan Allaah behoort de enorme gunst.”**

[soerah Al-hadied (57): 21]

Ik getuig dat Mohammed ﷺ Zijn dienaar en boodschapper is. Zijn boezemvriend en degene die Hij heeft uitgekozen vanonder Zijn schepping. Allaah ﷻ zond hem naar de gehele mensheid om via hem de relatie tussen de hemelen en de aarde (de relatie van de schepping met hun Schepper) te herstellen. Hij openbaarde een boek (de Qor'aan) aan hem, dat bevestigde wat in de voorgaande boeken werd geopenbaard en als een autoriteit over hen werd. Hij maakte van hem het zegel der boodschappers ﷺ. Hij maakte zijn Boek het zegel van de andere boeken en Hij maakte het tot een eeuwig wonder.

Via hem leidde Allaah ﷻ de mensen naar de juiste weg en waarschuwde hen voor de paden die naar het hellevuur zullen leiden. Via hem haalde Allaah ﷻ de mensen uit de duisternis naar het licht. En Hij haalde hun harten uit de staat van benauwdheid en het constant keren naar verschillende goden, naar een staat van rust en standvastigheid in het aanbidden van de Schepper van de hemelen en de aarde. Allaah ﷻ begunstigde hem enorm en perfectioneerde de gunsten die hem geschonken zijn. Want Hij stuurde hem om de karaktereigenschappen te perfectioneren.

O Allaah ﷻ, stuur gebeden en zegeningen naar uw dienaar en boodschapper, onze profeet Mohammed ﷺ, zijn familie en zijn metgezellen. Zij die door Allaah ﷻ gekozen zijn om hem te vergezellen en zijn *soennah* te verspreiden. Degenen die door Hem tot vooraanstaande uitverkorenen zijn gemaakt en uitgekozen zijn wegens hun toewijding. En naar degenen die hun pad bewandelen, hun wegen volgen, in hun voetstappen treden en zich vasthouden aan hun voorbeeld. Degenen wiens harten gevuld zijn met liefde voor hen en wiens tongen hen altijd noemen met het goede en datgene wat gepast is, hen prijzend met datgene wat zij verdienen. Degenen die

smeekgebeden voor hen verrichten vanwege wat Allaah ﷻ ons leerde in Zijn ﷻ uitspraak:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

**“Onze Heer! Vergeef ons en onze broeders die ons zijn
voorgegaan in het geloof. En plaats geen haat in onze harten
ten opzichte van degenen die geloofden. Onze Heer!
Voorzeker, U bent de Meest Zachtaardige, de Meest
Genadevolle.”**

[soerah Al-hashr (59): 10]

En verder; wat betreft het onderwerp van deze lezing, dan gaat het om een lezing waarvan de gelovige zielen houden. De titel daarvan is *‘Een blik op het karakter van de Boodschapper ﷺ’*. Hoe kan een lezing over de karaktereigenschappen van de Profeet ﷺ, die door Allaah ﷻ gezonden werd als genade voor de gehele mensheid, niet geliefd zijn bij de zielen? Terwijl wij pas gelovigen zullen zijn wanneer de Profeet ﷺ meer geliefd is bij ons, dan onszelf, onze ouders en de gehele mensheid. Terwijl niemand van ons oprecht zal geloven, totdat onze begeertes overeenkomen met datgene waar hij mee kwam. En iedereen die geen vredesgroet over de Profeet ﷺ uitspreekt, terwijl zijn naam genoemd wordt, moge zij vernederd zijn. Moge de gebeden en zegeningen van Allaah ﷻ zijn met hem, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die hem volgt tot aan de dag der opstanding.

Ook wil ik mij vooraf excuseren dat ik dit geweldige onderwerp, wat ik heb gekozen en waar ik over wens te spreken, niet zijn recht geef. Ik geloof dat het zeldzaam of zelfs onmogelijk is om dit onderwerp zijn recht te geven. Dit is slechts een nederige poging. En zoals er gezegd wordt: “Wanneer iets niet volledig bereikt kan worden, dan dient het meeste [dat bereikt kan worden] niet gelaten te worden.”

Ik vraag Allaah ﷻ, de Allergrootste, Heer en Bezitter van alles, om ons allemaal in staat te stellen om te handelen naar de manieren van de edele Profeet ﷺ. En ons te zegenen met een leven vol islam – de religie waar Hij voor ons tevreden mee is – totdat Hij ons hierop laat sterven. Waarlijk, Hij heeft daar de leiding over en is volledig in staat om dat te doen. En er is geen kracht of macht behalve bij Hem.

Voordat we met dit onderwerp beginnen, zie ik het als noodzakelijk om algemeen te spreken over (de volgende zaken): De heersende noodzaak in het sturen van de Boodschapper ﷺ naar de mensheid, dat Allaah ﷻ hem verkoos, dat de polytheïsten hierop tegen waren, de enorme zegening op de mensen in dat hij gezonden werd en het geven van een aantal voorbeelden van zaken en karaktereigenschappen die zich voordeden als een voorbode en voorbereiding voordat hij gezonden werd.

Deel 1: De enorme noodzaak die bestond om hem ﷺ als boodschapper te zenden

Hoe vele zijn de zegeningen van Allaah ﷻ over zijn dienaren! En in welke mate hebben zij het nodig om Hem altijd en eeuwig te danken voor deze zegeningen, die Hij hen schonk. Zoals in Zijn ﷻ uitspraak:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

“En als je de zegeningen van Allaah telt, zul je nooit in staat zijn om ze te tellen.”

[soerah Ibrahiem (14): 34]

En Zijn ﷻ uitspraak:

وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

“En welke zegeningen of goeds jullie ook hebben, dan komt dat van Allaah.”

[soerah An-nahl (16): 53]

De grootste zegening waarmee Allaah ﷻ deze gemeenschap heeft begunstigd, is dat Hij Zijn edele boodschapper Mohammed ﷺ naar hen gezonden heeft. Zodat hij als leiding kon dienen naar alles wat profijtelijk is in het heden en in de toekomst. Opdat hij kon waarschuwen tegen elke schadelijke zaak in dit leven en in het hiernamaals. Hij zond hem nadat er lange tijd geen boodschappers ﷺ gezonden waren en op een moment dat er bijna geen overblijfselen meer waren van de voorgaande geschriften. In een tijd waarin dwaling de overhand nam en onwetendheid verblindend was. Een tijd waarin de mensheid het aller diepste dal bereikt had betreft geloofsleer, gewoontes en manieren.

Middels de Boodschapper ﷺ haalde Allaah ﷻ hen uit de diepe dalen van dwaling en verhief hen naar de top van kennis en leiding. Middels hem verwijderde Hij de

aanhankelijkheid van de zielen aan anderen dan hun Schepper. En Hij keerde hen naar Hem met hun hart en ziel, opdat er geen enkele liefde voor anderen dan Hem in hun harten zou blijven. Zij zijn dan gevuld met liefde voor Hem, vrees voor Hem, het hebben van hoop in Hem, het volledig vertrouwen hebben in Hem alleen, zich in berouw kerend tot Hem, zich onderwerpend aan Zijn geboden en ver weg blijvend van al Zijn verboden.

Deel 2: Een aantal veelvoorkomende ziekten van het hart die heersten in de periode voordat hij gezonden werd. En hoe hij deze (ziekten) genas.

Allaah ﷻ schiep de mens in twee delen; een lichaam en een ziel. Hij maakte voor beide delen voeding en maakte datgene wat hen laat groeien. Hij toonde hen de manieren om hen beide te genezen wanneer zij getroffen worden door een ziekte of aandoening. Hij zegende zijn dienaren enorm. Hij ﷻ zei:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Hij is Degene die voor jullie alles heeft geschapen wat zich op de aarde bevindt.”

[soerah Al-baqarah (2): 29]

Voor zijn zending waren de ziektes zo diepgeworteld in de zielen, dat de zielen dood leken te zijn. Vervolgens liet Allaah ﷻ hen weer leven aan de hand van de leiding en het licht waarmee Hij de Profeet ﷺ gezonden heeft:

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

“Is degene die dood was waarop Wij hem leven gaven en een licht voor hem maakten waarmee hij zich onder de mensen kon begeven – hetzelfde als degene die zich in het duisternis bevindt, waar hij nooit uit kan komen?”

[soerah Al-an'aam (6): 122]

Hij ﷻ legde uit dat de genezing van hun ziektes en datgene wat hun aandoeningen verwijderd, zich slechts bevindt in datgene wat Allaah ﷻ heeft neergezonden aan Mohammed. Hij ﷻ zei:

وُنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“En Wij hebben datgene van de Qur’aan laten neerdalen wat een genezing en genade voor de gelovigen is.”

[soerah Al-israa (17): 82]

En Hij ﷺ heeft gezegd:

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءً

“Zeg: Het is voor de gelovigen een leiding en een genezing.”

[soerah Fossilat (41): 44]

Inderdaad, Allaah ﷻ heeft Zijn Profeet ﷺ naar een gemeenschap gezonden waar de ziektes van het hart – weliswaar in verschillende hoeveelheden – wijdverspreid waren. Ongetwijfeld is de grootste ziekte van het hart, dat deze is toegewijd aan een ander dan Allaah ﷻ. En dat Zijn alleenrecht aan een ander schepsel van Zijn schepping wordt gegeven. Dus Hij ﷺ behandelde deze gevaarlijke ziekte en chronische aandoening, door deze in eerste instantie te vernietigen en de harten te zuiveren van diens onreinheid. En vervolgens door ze bezig te houden en hen te vullen met liefde voor Allaah ﷻ, vrees voor Hem, hoop in Hem en het alleen aanbidden van Hem, zonder Hem daarin deelgenoten toe te kennen. Omdat Hij de enige is die schept en die zaken kan laten bestaan vanuit niets. Hierom is Hij de enige die het recht heeft om aanbeden te worden. En dient er naast Hem ﷻ niets aanbeden te worden, wat het ook mag zijn.

Tijdens het bewandelen van deze weg ondervond de Profeet ﷺ vele soorten tegenslagen vanuit de ongelovigen. Maar toch bleef hij geduldig totdat hij, met de hulp van Allaah ﷻ de overwinning behaalde. Uiteindelijk verliep het dus in zijn ﷺ voordeel en in het voordeel van zijn helpers.

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

“En de eer, kracht en lof behoort aan Allaah, Zijn boodschapper (Mohammed ﷺ) en de gelovigen.”

[soerah Al-moenafiqoen (63): 8]

En Allaah ﷻ zei:

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

“En het goede einde is voor vroomheid.”

[soerah Ta Ha (20): 132]

Ook ondervond hij van hen (de ongelovigen) verschillende vormen van tegenstand en hardheid. Allaah ﷻ verduidelijkte dit in Zijn machtige boek in *soerah* Al hidjr, Al israa en andere *soewar* in de Qor’aan. Onder andere datgene wat Hij ﷻ over hen heeft gezegd in *soerah* Saad:

أَجْعَلُ الْأِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٦﴾ وَأَنْزَلْنَا الْمَلَائِكَةَ مِنْهُمُ أَنْ
أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آيَاتِنَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٧﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأُمَّةِ
الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَخْتِلَافٌ ﴿٨﴾ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

“Heeft hij de goden (allemaal) tot één (god) gemaakt?

Voorwaar dit is iets verbazingwekkends. En de leiders onder hen (zeiden): “Ga door en blijf vasthouden aan jullie goden! Waarlijk dit is met voorbedachten rade (tegen jullie) gepland! Wij hebben niets (van dit) gehoord in de laatste religies. Dit is niets anders dan een verzinsel!” Is de Herinnering vanuit Ons soms (alleen) aan hem neergezonden?”

[soerah Saad (38): 5-8]

Zij deden deze uitspraak vanuit arrogantie en jaloezie. Een soortgelijke uitspraak als datgene wat Allaah ﷻ heeft gezegd over de ongelovigen van *Qoraysh*, is datgene wat Allaah ﷻ in