

De vijf pilaren van de islam



Titel: De vijf pilaren van de islam voor kinderen

Auteur: Oem Dawud

Illustrator: Captured Thoughts – Umm Uways

Eerste druk, moeharram 1442 n. h./ september 2020 n. Chr.

ISBN: 9789493122147

© 2020 Ibn Baaz Bookstore, Moordrecht

Alle rechten wereldwijd voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag herdrukt, gereproduceerd of gebruikt worden in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of andere manieren die bekend zijn of later uitgevonden zullen worden waaronder kopiëren en opnemen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de copyrighthouder.

Uitgegeven door:

Ibn Baaz Bookstore

Zuidbaan 580

2841MD Moordrecht

www.ibnbaazbookstore.com

email: info@ibnbaaz.com

Opmerkingen

Alle vermelde Qoraanverzen zijn geen exacte vertalingen maar enkel interpretaties van de betekenissen. Het is onmogelijk om de literaire diepgang en brede betekenis van de Qoraan in een andere taal dan de oorspronkelijke tot uitdrukking te brengen.

Ibn Baaz Bookstore draagt de grootst mogelijke zorg om de lezer een kwalitatieve en goede vertaling aan te bieden. Desondanks blijft dit mensenwerk en kunnen er foutjes tussendoor glippen. Als je een (taal)fout opmerkt dan zouden wij het waarderen als je dit door kunt geven aan redactie@ibnbaaz.com zodat deze in toekomstige uitgaves gecorrigeerd kan worden.

Inhoud

Voorwoord voor de ouders en onderwijzers	4
Introductie	5
De eerste pilaar: de shahadah.....	7
De tweede pilaar: het gebed (salah)	14
De derde pilaar: het geven van liefdadigheid (zakaat).....	45
De vierde pilaar: het vasten (siyaam) tijdens de maand ramadan	49
De vijfde pilaar: bedevaart (hadj).....	53
Bonusmateriaal: de islamitische maanden	58
Arabisch woorden	59
Antwoorden test jezelf.....	61

Voorwoord voor de ouders en onderwijzers

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Als ouders en onderwijzers hebben wij van Allaah سبحانه و تعالی de grootse verantwoordelijkheid gekregen onze kinderen te onderwijzen. De Profeet ﷺ beval ons onze kinderen vanaf zeven jaar¹ het gebed te leren. De geleerden hebben uitgelegd dat kinderen vanaf zeven jaar in navolging hiervan ook andere onderdelen van de islam moeten leren.

Om jullie als ouders en onderwijzers te steunen bij deze belangrijke plicht hebben wij dit boekje over de vijf pilaren geschreven. Dit kan gebruikt worden samen met de Ibn Baaz Bookstore poster van de vijf pilaren. Door naast het leren een poster op te hangen, help je het kind het leerproces te vergemakkelijken. Daarnaast is dit boek door de eenvoudige opzet ook geschikt voor nieuwe moslims.

Voor dit werk hebben wij gebruik gemaakt van verschillende naslagwerken waaronder de werken van dr. Saalih رحمه الله, *The Meaning of islam* van Aboe Iyaad حفظه الله en *Sifaat as-Salaat* van shaykh Mohammed Naasir-oeddien al-Albaanie رحمه الله. Het geheel is inhoudelijk nagekeken door het team van Ibn Baaz Bookstore.

Om het leren te vergemakkelijken voor kinderen die nog geen Arabisch kunnen lezen hebben wij transliteratie van smeebedes toegevoegd. Het alleen op de transliteratie vertrouwen kan echter tot fouten in uitspraak leiden. We sporen jullie daarom aan om zelf of door iemand die het Arabisch machtig is, de uitspraak van het kind te laten controleren. Wij hebben geen transliteratie van de Qor'aanverzen toegevoegd vanwege het advies van de geleerden hieromtrent.

Moge Allaah سبحانه و تعالی jullie bijstaan in het onderwijzen van jullie kinderen en jullie belonen voor jullie inzet.

Ibn Baaz Bookstore

¹ Opmerking: let erop dat de leeftijd van zeven volgens de islamitische jaartelling is.

Introductie

Een gebouw wordt gebouwd met meerdere pilaren. Als een gebouw maar één pilaar zou hebben, dan zou het kunnen instorten. Het is daarom nodig om meer dan één pilaar te hebben. Die pilaren helpen samen het gebouw overeind te houden. Sommige gebouwen hebben vier pilaren, andere zes pilaren en weer andere drie pilaren.



De islam werd door de Profeet Mohammed ﷺ vergeleken met een gebouw. Dit gebouw heeft ook meerdere pilaren. Vijf om precies te zijn. Al deze pilaren zijn belangrijk om de islam stevig te houden. Als moslims hebben wij deze vijf pilaren nodig. De Profeet ﷺ vertelde ons wat de vijf pilaren zijn. Hij ﷺ zei:

" بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ "

“De islam is gebouwd op vijf [pilaren]: [1] de getuigenis dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden dan Allaah en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, [2] het verrichten van het gebed, [3] het uitgeven van de armenbelasting, [4] het verrichten van de hadj naar het huis (dat wil zeggen: de Ka’ba) en [6] het vasten tijdens de ramadan.” [Boekharie & Moslim]

In dit boek ga je leren wat deze vijf pilaren inhouden en hoe je ze kunt uitvoeren. In elk hoofdstuk behandelen we een andere pilaar. Als je klaar bent om te leren, sla de bladzijde om en begin. Bismillah!

Tip: een mooie doe'a (smeebede) om te zeggen als je iets wilt leren is:

اللَّهُمَّ اِنْفَعِنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَ عَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي

*Allaahoemma anfa'nie bima 'allamtanie wa
'allimnie maa yanfa'oenie*

“Oh Allaah, maak hetgeen U mij geleerd heeft nuttig voor mij. En onderwijs mij kennis die mij van nut zal zijn.”



De eerste pilaar: de shahadah

De eerste pilaar van de islam is: het verklaren dat alléén Allaah *سبحانه و تعالیٰ* het recht heeft om aanbeden te worden en dat niets of niemand anders dan Hem aanbeden mag worden. En dat Mohammed de boodschapper van Allaah is. Dit wordt in het Arabisch de *shahadah* (geloofsgetuigenis) genoemd. De *shahadah* zeg je zo:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

*Ashadoe an laa illaaha illa Allaah wa ashadoe anna
Mohammedan rasoelloe Allaah*

[Dit betekent: *Ik getuig dat niets of niemand aanbeden mag worden dan Allaah alléén. En ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is.*]



Weetje: Wat is aanbidding?

1. Aanbidding bestaat uit dingen die je zegt en dingen die je doet, zowel hardop als van binnen. Als je bijvoorbeeld problemen hebt en erop *vertrouwt* dat Allaah *سبحانه و تعالیٰ* je zal helpen, dan is dat aanbidding. Als je *houdt* van Allaah *سبحانه و تعالیٰ*, dit is aanbidding. Als je gaat *bidden* voor Allaah *سبحانه و تعالیٰ*, dit is aanbidding. Als je *'alhamdoelillah'* zegt na het niezen, dan is dit aanbidding.

2. Deze dingen moet je alleen voor Allaah سبحانه و تعالى doen om ze aanbedding te laten zijn. Als je bijvoorbeeld alleen bidt zodat je vrienden dat zien, en niet bidt zodat Allaah blij met jou wordt, dan is dit geen aanbedding.

3. Je moet aanbedding doen op dezelfde manier als de Profeet ﷺ dat deed. Als je bijvoorbeeld met je vrienden bij elkaar komt en iedereen honderd steentjes heeft. En je in een kring gaat zitten en afspreekt dat iedereen steeds één steentje gooit naar het midden van de kring en dan 'alhamdoelillah' zegt, dan is dit geen aanbedding omdat de Profeet ﷺ dit nooit zo gedaan heeft of gezegd heeft dat je dit zo moet doen.

Deze pilaar is de belangrijkste pilaar van de islam. Iemand moet hier eerst aan voldoen, voordat hij of zij de andere pilaren kan doen. Als iemand moslim wil worden is het eerste wat hij of zij moet doen, de *shahadah* uitspreken. De *shahadah* is de sleutel tot het paradijs.



Aanbidding is alléén voor Allaah

De *shahadah* gaat om de *tawhied* van Allaah سبحانه و تعالى. Tawhied is dat Allaah de enige god is, en dat Hij alleen aanbeden mag worden. Dat Allaah de wereld en alles erop en erbuiten heeft gemaakt. Hij heeft de sterren, de maan, de bomen, de zee, leeuwen, schapen en alles wat bestaat geschapen. En dat Hij bijzondere dingen kan doen, die niemand anders dan Hij kan doen. Ook dat Hij uniek is, dat niets of niemand op Hem lijkt. Hij heeft ook mooie namen, die niemand anders dan Hij heeft.



Als je hierin gelooft, dan ontken je daarna dat er iets of iemand anders dan Allaah سبحانه و تعالى aanbeden mag worden. Vanwege hoe uniek Allaah is, en dat alléén Hij macht over alles en iedereen heeft, moet je alleen Hem aanbidden. Het zou toch raar zijn om te bidden naar een beeld, terwijl dat beeld niets kan doen? Het kan je niet horen of zien. Het kan ook niet je problemen voor je wegnemen. Terwijl Allaah jou altijd hoort en ziet, en Hij je bij alles kan helpen.