

DE CORRECTE
Geloofsovertuiging

Shaykh Abdoel-'Aziez bin 'Abdillaah bin Baaz

De correcte geloofsovertuiging

Titel: De correcte geloofsovertuiging
Auteur: Shaykh 'Abdoel-Aziez bin 'Abdillaah bin Baaz

Vertaling en commentaar: Said Abarkan, afgestudeerd aan de
Islamitische Universiteit van Medina
Oorspronkelijke titel: *Al-aqiedahtoes sahieha wa ma
joedhaadoeha*

Eerste druk, dhoel-hidjah 1437 n. h. / september 2016 n. Chr.
ISBN: 978-90-825828-1-9

© 2016 Ibn Baaz Bookstore, Rotterdam

*Alle rechten wereldwijd voorbehouden. Geen enkel deel van dit
boek mag herdrukt, gereproduceerd of gebruikt worden in
welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of andere
manieren die bekend zijn of later uitgevonden zullen worden
waaronder kopiëren en opnemen, zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de copyrighthouder.*

Uitgegeven door:

Ibn Baaz Bookstore
Zwart Janstraat 121B
3035 AP Rotterdam
www.ibnbaazbookstore.com

tel. 010-2236237
email: info@ibnbaaz.com

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	2
Autobiografie van al-imaam Ibn Baaz	4
Inleiding.....	9
1. De pilaren van al-imaan.....	11
1.1 Het geloven in Allaah.....	14
1.1.1 De zuilen van de islaam.....	18
1.1.2. Tawhied ar-Roeboebiyah	20
1.1.3. De Schone Namen en Verheven Eigenschappen van Allaah	21
1.1.4. De voorgangers (<i>selef</i>) en al-istiwaa.....	22
1.2 Het geloven in Zijn engelen	28
1.3 Het geloven in Zijn Boeken.....	29
1.4 Het geloven in Zijn profeten en boodschappers	32
1.5 Het geloven in de Dag des Oordeels	34
1.6 Het geloven in <i>al-qadr</i> (de Voorbeschikking)	35
2. Al-imaan: woord en daad.....	38
3. Al-imaan: (het) liefhebben van de metgezellen van de Boodschapper van Allaah.....	39
4. Ahloe al-Bayt, de naasten van de Profeet.....	41
5. De foutieve 'aqiedah, het tegenovergestelde van de correcte geloofsleer.....	42
6. Onjuiste ideologieën.....	47
7. De correcte geloofsovertuiging van ahloe soennah!	52

Voorwoord

Voorwaar, alle lof komt Allaah toe. Wij loven Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen het kwaad van onze eigen zielen en tegen onze slechte daden. Wie door Allaah geleid wordt, kan nooit misleid worden. En wie afdwaalt, kan door niemand anders geleid worden. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allaah (alleen). Hij heeft geen deelgenoot. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. Moge Allaah zegeningen en vrede neer laten dalen op hem, zijn familie en al zijn metgezellen.

Vervolgens dit:

Dit boek 'De correcte geloofsovertuiging' is vertaald vanuit het Arabisch en was oorspronkelijk een lezing die verzorgd werd door shaykh 'Abdoel-'Aziez bin Baaz rahimahullah. Later is deze lezing uitgeschreven en gedrukt onder toezicht van het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en Fatwa.

Er is getracht het boek zo letterlijk mogelijk te vertalen vanuit de Arabische taal. Dit is echter niet altijd mogelijk geweest, omdat schriftelijk woordgebruik niet altijd overeenkomt met mondelinge taaluiting. Niettemin treden we in dit werk niet buiten de betekenis zoals bedoeld door de shaykh rahimahullah.

Verder willen we in dit voorwoord verduidelijken dat de Qoraanverzen en de profetische overleveringsteksten slechts een weergave zijn van de letterlijke betekenis. Voornamelijk bij de Qoraan is het onmogelijk om dit woord voor woord te vertalen, omdat de Qoraan betekenissen en profijtjes bevat die alleen in het Arabisch kunnen worden weergegeven.

De voetnoten in dit boekwerk zijn toegevoegd door de vertaler om een aantal punten toe te lichten en/of te versterken. Ook de subtitels hebben we zelf toegevoegd.

We vragen Allaah ﷻ met Zijn Schone Namen en Hoge Eigenschappen om ons profijitvolle kennis te schenken en onze goede daden te vermeerderen. Amien.

De vertaler

Autobiografie van al-imaam Ibn Baaz¹

Alle lof zij aan Allaah, de Heer der werelden.

De vrede en zegeningen zijn met onze Profeet en leider, Mohammed ﷺ² de betrouwbare. En met zijn naasten, al zijn metgezellen en degenen die in hun voetsporen treden tot aan de Laatste Dag.

Ik ben 'Abdoel-'Aziez bin 'Abdillaah bin 'Abdirrahmaan bin Mohammed bin 'Abdillaah van de familie Baaz.

Ik ben geboren in Riyad (Saoedi Arabië), in de maand *dhoel-hidjah*³ van het jaar 1330⁴.

Aan het begin van mijn studie was ik nog in staat om te zien. Later, in het jaar 1346, nam mijn gezichtsvermogen af. In het jaar 1350 in de maand *moeharram*⁵ werd ik volledig blind en ik prijs Allaah ﷻ hiervoor. Ik vraag Hem, de Verhevene om mijn zicht te vervangen door inzicht in dit wereldse leven en een goede beloning in het Hiernamaals.

Allaah heeft deze beloning gegarandeerd⁶, zoals vermeld in de soennah van Zijn Profeet Mohammed ﷺ. Ik vraag Hem, de

¹ De Shaykh ﷺ heeft deze autobiografie zelf gedictieerd. Deze werd genoteerd en voorgedragen aan hem waarop hij zijn instemming gaf.

² Vrede en zegeningen zij met hem. We zullen in het vervolg volstaan met de Arabische tekst.

³ De twaalfde maand van het islamitisch jaar.

⁴ De islamitische jaartelling begint na de emigratie van de Boodschapper van Allaah, van Mekka naar Medina.

⁵ De eerste maand van het islamitisch jaar.

⁶ Overgeleverd door al-Boekharie in zijn '*sahieh*' van Anas bin Maalik ﷺ dat de Boodschapper van Allaah ﷺ heeft gezegd: 'Allaah, de Verhevene heeft gezegd: 'Degene die ik beproef met zijn zicht en (die daar vervolgens) geduldig mee is, zal door Mij beloond worden met het Paradijs'.

Verhevene, mij in zowel dit (aardse) leven als in het Hiernamaals een goede afloop te schenken.

Ik begon aan mijn studie toen ik nog jong was en ik memoriseerde de gehele Qoraan nog voor mijn puberteit. Vervolgens richtte ik mij op zowel de islamitische als de Arabische wetenschappen onder vele geleerden in Riyad zoals:

- ❖ Shaykh Mohammed bin ‘Abdillatif bin ‘Abdirrahmaan bin Hassan de zoon van Mohammed bin ‘Abdilwahhaab.
- ❖ Shaykh Saalih bin ‘Abdil-‘Aziez bin ‘Abdirrahmaan bin Hoessein bin shaykh Mohammed bin ‘Abdilwahhaab, de rechter van Riyad.
- ❖ Shaykh Sa’d bin Hamd al-‘Atiq, de rechter van Riyad.
- ❖ Shaykh Hamd bin Faaris, de beheerder van de schatkist in Riyad.
- ❖ Shaykh Sa’d Waqqaas al-Boekharie, één van de geleerden van Mekka. Bij hem leerde ik de stelregels van het reciteren van de Qoraan, in het jaar 1355 te Mekka.
- ❖ Shaykh Mohammed bin Ibraahiem bin ‘Abdillatif aal as-Shaykh. Tien jaar lang woonde ik zijn bijeenkomsten bij. Bij hem heb ik dan ook alle islamitische wetenschappen gestudeerd. Dit was in de periode van 1347 tot en met 1357. Daarna droeg de shaykh mij voor als rechter.

Moge Allaah ﷻ hen allen belonen met het beste en moge Hij barmhartig en tevreden met hen zijn.

Ik heb verschillende functies bekleed:

- ❖ Rechter in de provincie van al-Khardj. Dit was een lange periode, namelijk 14 jaar en een aantal maanden. Dit was de periode tussen 1357 tot en met 1371. Ik werd aangesteld voor deze functie in het jaar 1357 in de maand *djoemaada al-awwal*⁷ tot het einde van het jaar 1371.

⁷ De vijfde maand van het islamitisch jaar.

- ❖ Docent aan het Wetenschappelijk Instituut in Riyad in het jaar 1372. Tevens was ik docent aan de shari'ah faculteit na de opening in het jaar 1373. Ik gaf hier les in de wetenschappen van *fiqh*, *tawhied* en *Hadith*. Ik heb hier negen jaar lang les gegeven, tot het jaar 1380.
- ❖ In het jaar 1381 ben ik aangesteld als vicedirecteur van de Islamitische Universiteit in Medina. Ik heb deze functie vervuld tot en met het jaar 1390.
- ❖ Ik werd aangesteld als de directeur van de Islamitische Universiteit in het jaar 1390, nadat de directeur, shaykh Mohammed bin Ibraahiem aal as-Shaykh, kwam te overlijden in de maand ramadaan⁸ van het jaar 1389. Deze functie voerde ik uit tot 1395.
- ❖ Op 14/10/1395 werd een koninklijk bevel uitgevaardigd waarin ik werd aangesteld als algemeen directeur van het Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek, Fatwa, Da'wah en Raad. Ik heb deze functie uitgeoefend tot het jaar 1414.
- ❖ Op 20/1/1414 werd het koninklijk bevel uitgevaardigd waarin ik werd aangesteld als de algemene *moefiti* van het koninkrijk, als directeur van het Comité van Grote Geleerden en als directeur van het Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en *Fatwa*. Tot de dag van vandaag oefen ik deze functies nog uit.⁹

Ik vraag Allaah ﷻ om mij te helpen en om mij succes en juistheid te schenken.

Ik ben naast deze functies nog lid van vele wetenschappelijke en islamitische comités.

1. Directeur van het Comité van Grote Geleerden in het koninkrijk van Saoedi Arabië.
2. Directeur van het Permanente Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en *Fatwa*.
3. Directeur en lid van Muslim World League.

⁸ De negende maand van het islamitisch jaar.

⁹ De shaykh ﷻ heeft deze functies bekleed tot zijn overlijden in het jaar 1420 n.h. (1999).

4. Directeur van de Hoge Raad van Moskeeën.
5. Directeur van de Raad voor Islamitische Fiqh in Mekka, die een aftakking is van de Muslim World League.
6. Lid van de Hoge Raad van de Islamitische Universiteit van Medina.
7. Lid van het Comité van de Islamitische Da'wah in het koninkrijk van Saoedi Arabië.

Daarnaast heb ik ook (een aantal) boeken geschreven¹⁰:

- ❖ *Al-fawaa-id al-djaliyyah fie al-mabaahieth al-fardiyyah* (erfrecht).
- ❖ *At-tahqiq wal idaah lie-kethir mien masaa-il al-hadj wal 'oemrah wa ziyaarah* (*Hadj*, 'oemrah en het bezoeken van de moskee van de Profeet Mohammed)
- ❖ Waarschuwing voor innovaties, dit boek bestaat uit vier werken (Regelgeving omtrent het vieren van de verjaardag van de Profeet Mohammed, Het vieren van *al-israa wa al-mi'raadj*, Het vieren van de 15^e dag van de maand *sha'baan*¹¹ en Een verloochening van de verzonnen droom van de werker in het huis van de Profeet, die bekend staat als shaykh Ahmed).
- ❖ Twee verkorte werken over de regels van het vasten (*siyaam*) en het geven van aalmoezen (*zakaat*).
- ❖ De correcte geloofsovertuiging (en het tegenovergestelde daarvan).¹²
- ❖ De verplichting om te handelen naar de soennah van de Profeet en het ongeloof van degenen die hem verwerpen.
- ❖ Uitnodigen naar Allaah en het karakter van de uitnodiger.
- ❖ De verplichting van het regeren met de wetten van Allaah en het verwerpen van wat daar tegen indruist.
- ❖ Regelgeving omtrent het niet dragen van de *hidjaab* en het huwelijk van *as-shighaar*.
- ❖ Weerlegging van het Arabisch nationalisme.
- ❖ Het profijtvolle antwoord op de regelgeving van fotografie.

¹⁰ En wat volgt, is slechts een selectie daarvan.

¹¹ De achtste maand van het islamitisch jaar.

¹² Dit is het boek dat voor je ligt.

- ❖ Shaykh Mohammed bin 'Abdilwahhaab; zijn *da'wah* en biografie.
- ❖ Drie werken over het gebed:
 1. Hoe verrichtte de Profeet zijn gebed?
 2. De verplichting van het gezamenlijk gebed.
 3. Waar legt degene die bidt zijn handen, nadat hij is opgeheven van *ar-roekoe'*?
- ❖ De islamitische regelgeving van degene die de Qoraan of de soennah van Zijn Boodschapper betwist.
- ❖ Profijtvolle voetnoten van het boek Fath al-baarie, dat ik heb behandeld tot en met het hoofdstuk van hadj.
- ❖ De bewijzen uit de openbaring en de tastbare bewijzen dat de zon om de aarde draait, de aarde stilstaat en dat het mogelijk is om te reizen naar de planeten.
- ❖ Levering van bewijzen aan degenen die redding zoeken bij iemand anders dan Allaah of geloven in tovenaars en waarzeggers.
- ❖ De *djihaad* in de islam.
- ❖ Belangrijke lessen voor de gehele *oemmah*.
- ❖ *Fataawa* met betrekking tot al-hadj, *al-'oemrah* en het bezoeken van de moskee van de Profeet Mohammed.
- ❖ De verplichting van het vastklampen aan de soennah en een waarschuwing tegen innovaties.

Inleiding

De keuze is gevallen op dit onderwerp omdat de juiste geloofsleer de basis vormt van het islamitisch geloof en het fundament van deze religie.

Het is bekend vanuit de wettelijke bewijzen uit de Qoraan en soennah dat de daden en uitspraken enkel geaccepteerd worden en als correct worden beschouwd als de basis hiervoor een goede *'aqiedah* is. Als deze foutief is, zal hetgeen wat hieruit voortkomt (daden en uitspraken) ook niet juist zijn. Allaah ﷻ heeft gezegd:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾

“En degene die het geloof verwerpt: zijn daden zullen vruchteloos zijn en hij zal in het Hiernamaals tot de verliezers behoren.”

[soerah al-Maa-idah (5): 5]

Ook heeft de Verhevene gezegd:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾

“En voorzeker, Wij hebben aan jou en aan degenen voor jou geopenbaard dat indien je deelgenoten zou toekennen (aan Allaah) jouw daden vruchteloos zullen zijn en jij zeker tot de verliezers zal behoren.”

[soerah az-Zoemar (39): 65]

Vele soortgelijke verzen vinden we terug in het duidelijke Boek van Allaah ﷻ en de soennah van Zijn betrouwbare Boodschapper Mohammed ﷺ. Deze verzen tonen de juiste geloofsleer. Samengevat betekent dit het geloven in de zes pilaren van *al-imaan*.

1. De pilaren van al-imaan

1. Het geloven in Allaah
2. Het geloven in Zijn engelen
3. Het geloven in Zijn Boeken
4. Het geloven in Zijn boodschappers
5. Het geloven in de Dag des Oordeels
6. Het geloven in de goede en slechte Voorbeschikking

Deze zes pilaren, ofwel *arkaan*, vormen de fundering van de juiste ideologie die nedergedaald is in het Boek van Allaah. Allaah ﷻ heeft Zijn Boodschapper Mohammed ﷺ hiermee gezonden. Het is verplicht om te geloven in alles wat Allaah en Zijn Boodschapper ﷺ ons hebben verkondigd.

De bewijzen uit de Qoraan en de soennah voor deze zes pilaren zijn er veel, zoals de woorden van Allaah ﷻ:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

“Het is geen goedheid dat jullie je gezichten naar het oosten en westen wenden, maar goed is wie gelooft in Allaah, de Laatste Dag, de engelen, het Boek en de profeten.”

[soerah al-Baqarah (2): 177]